



Studieoplæg 7: Fadervor (2. del) - fjerde til syvende bøn

Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med de sidste fire bønner i Fadervor.

Tekstlæsning

Læs indledningsvis side 22-24 i *Katekismus Updated (KU)*.

De første tre bønner i Fadervor har fokus på Gud: Hans navn, hans rige og hans vilje. De sidste fire bønner handler om vores behov for daglig brød samt vores kamp mod skyld, fristelser og ondskab.

Indgang

Opgave 1

Tag en runde, hvor I hver især fortæller jeres 'livshistorie' med Fadervor!
Hvad betyder Fadervor for dig? Hvordan bruges bønnen i hverdagen? Hvor ofte bedes den? Hvordan undgå, at Fadervor mest bliver en remse?

Zoom ind

Den fjerde bøn (Det midterste afsnit på side 22 i *Katekismus Updated*)

Opgave 2

"Gud giver daglig brød også uden vores bøn, endda til onde mennesker," står der.

- Hvorfor er det alligevel vigtigt at bede "Giv os i dag vort daglige brød"?
- Hvad er forskellen på dagligt brød og daglig overflod/luksus?

Opgave 3

Situation: Du har en rigtig god kristen ven, Søren, som er blevet ramt af en personlig tragedie. Han har som 38-årig fået en kronisk, invaliderende sygdom, så han har måttet forlade arbejdsmarkedet. Det betyder, at det økonomiske grundlag for familien nu smuldrer. De må forlade deres hus; børnene kan ikke længere gå på friskole, bilen skal sælges, og ægtefællen må tage ekstra arbejde om aftenen for at få skrabet penge sammen til det mest nødvendige. Søren bliver direkte stødt og vred, da han læser forklaringen til den fjerde bøn i *Katekismus Updated*. Han synes bestemt ikke, at han har så meget at takke for. I stedet råber han efter konkret hjælp fra Gud.

- Hvad har du at sige til Søren?
- Vil du give det samme svar til alle nødlidende og sultne i verden?





Den femte bøn (Det sidste afsnit på side 22 i *Katekismus Updated*)

Opgave 4

Hvorfor er det vigtigt at bede om tilgivelse/syndsforgiveness – igen og igen?

Hvor rigtige er følgende udsagn:

- En kristen er pr. definition en tilgivet synder – placeret i nådens virkelighed og 'tilgivelsens hus'. Troen på Jesus retfærdiggør synderen. En kristen er for Gud 'ren og retfærdig', selv når han falder i konkret synd.
- En kristen må bede om tilgivelse for de konkrete synder. En kristen må daglig renses for sin synd, så han igen kan stå ren og retfærdig for Gud.
- Når et kristent menneske synder, falder det ud af 'tilgivelsens hus' og møder Guds vrede. Men ved at bede om tilgivelse, kommer vi igen ind i Guds nåde og 'tilgivelsens hus'.

Læs evt. 1 Joh 1,8-10 og 1 Joh 2,1-2.

Opgave 5

Guds tilgivelse af os er *helt* ufortjent for os. Tilgivelse gives os altid helt og fuldt af nåde. Vi er tilgivne syndere ved at være ét med Jesus i dåb og tro.

Hvad er sammenhængen mellem det at modtage Guds tilgivelse og det at tilgive andre, som har forsynet sig mod os?

Læs Matt 6,14-15. Hvordan skal vi forstå disse vers?

Den sjette bøn (Det første afsnit på side 24 i *Katekismus Updated*)

Opgave 6

Teksten i *Katekismus Updated* pointerer, at vi har brug for Guds beskyttelse, så "*Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje ikke bedrager os til vantrø, synd og fortvivlelse.*"

Hvordan er sammenhængen mellem den tredje bøn og sjette bøn i Fadervor? Læg mærke til, at Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje nævnes begge steder! Sæt ord på konkrete fristelser, som kan føre til 1) vantrø, 2) synd og 3) fortvivlelse.

Hvordan handler Gud, når han hjælper os imod fristelser og bedrag fra Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje? Hvor meget ansvar har vi selv i kampen mod fristelserne?



Den syvende bøn (Det det midterste afsnit på side 24 i *Katekismus Updated*)

Opgave 7

Det onde, og det som opleves som ondt, kan komme til os på mange andre måder end som fristelser. Fx gennem ulykker, angst, sorg, død, fallit og sygdom. Her i den faldne verden har det onde stadig en vis magt, og vi bliver ikke fri for at opleve det i vore liv.

- Hvad menes der med sætningen 'befri os fra alt det, der kan skade os'? Hvad betyder 'befri' i denne sammenhæng?
- Hvad er sammenhængen mellem bønnen 'Ske din vilje' og 'fri os fra det onde'?

Bibelen taler konkret om prøvelser, opdragelse og tugt fra Guds side (fx Hebr 12,1-17).

- Hvordan afgør en kristen, om han skal bede om at blive fri for det, der opleves som ondt, eller om han skal tage imod det som Guds prøvelser og vilje?

Zoom ud

Opgave 8

Vi er nu igennem Fadervors syv bønner. Tilbage er kun afslutningen, hvor vi igen vender os mod Gud, som han er. (Det sidste afsnit på side 24 i *Katekismus Updated*).

- Hvad er det, vi som kristne kan regne med, når vi har bedt Fadervor?

Udgang

Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Fadervor er et mønster/en model for bøn. Overvej, hvordan du kan bruge Fadervor på en fornyende måde i dit personlige bønsliv. F.eks.:
 - 1) Ved at bede Fadervor og standse op ved hver bøn, hvor du så formulerer dine egne bønne- og takkeemner.
 - 2) Ved at fokusere på én af bønnerne hver dag i ugen, og lade denne bøn guide dig meget i din egen frie bøn denne dag.
 - 3) Ved at standse op ved hver af de syv bønner og finde frem til, hvad der er vigtigst lige netop denne dag i denne bøns indhold og betydning.

Opgave 9

Hvis der er tid og frimodighed til det, vil det være godt, hvis I efterfølgende kan dele nogle af jeres tanker med hinanden og efterfølgende bede og takke.

